

# Släktforskningsrunda i Skåne 2024



## Släktforskningsrunda 19–20 juni 2024

*Att ha sina släktforskningsdata tillgängliga på internationella webbplatser kan leda till meddelanden från tidigare okända släktingar och möten med dem.*

Den 11 april 2024 fick jag ett meddelande via Ancestry från någon som hette Jessica och som bodde i Kalifornien:

My family and I are taking a trip to Sweden in June in celebration of my father's 70th birthday. His family came over to the US from Sweden and we've always talked about taking a trip to the area where his family lived. I've been doing some research to identify some of the towns and areas, and I saw your family tree come up a lot. You have done a lot of work on it!

I have been trying to figure out how our family is connected, and it looks like your great-grandmother, Anna Nilsson, was sisters with my great-great-great grandfather, Mans Nilsson (married to Selia).

Mans and Selia had a daughter named Ida (married to Johan Nordholm) - they travelled to the United States with their children, one of whom was Johan Bernhard Nordholm/Neilson. Johan B had a son named Albert Neilson, who was my grandfather. His son, John Neilson, is my dad.

Efter en snabbtitt i mina släktforskningsfiler fann jag att Jessica hade rätt. Ida Månsson Nordholm, som emigrerade till USA 1906, var således kusin till min farmor Amanda. Men eftersom det gick fler år mellan generationerna på den svenska sidan än i den amerikanska delen av släkten, innebar det också att jag (f. 1947) var fyrmänning till Jessicas farfar (f. 1927).

Ett antal meddelanden fram och tillbaka över Atlanten följde, och den 12 juni kom Jessica, hennes man Kit och dotter Johanna, hennes föräldrar John och Joan, och hennes bror Adam och hans flickvän McKenna, till Sverige. Efter några dagar i Stockholm och på Gotland åkte de ner till Skåne, där de bodde några dagar i närheten av Ystad.

Tillsammans med min fru Ingemo och Filip fick jag äran att visa våra amerikanska släktingar några platser där deras anmoder Ida Månsson och hennes släktingar bodde och begravdes.

*Charley Nilsson*



*Med våra amerikanska gäster utanför vårt hus i Rydebäck. Främre raden: Ingemo, Jessica, Johanna, Filip, Joan; bakre raden: Pär, McKenna, Adam, Kit, Johan, Annette, John and Charley.<sup>1</sup>*



## Linderöd



Kyrkan i Linderöd byggdes under senare delen av 1100-talet. Över ingången finns en s.k. tympanonrelief från ungefär samma tid.

Utvandraren Ida Månssons sydter Hilda och hennes man Oskar Persson begravs på Linderöds kyrkogård.



## Häglinge



Ida Månsson föddes i Stenshult, någon kilometer söder om Häglinge. Hennes föräldrar var Måns Nilsson och Selia (Cecilia) Nilsson. Deras gravsten står fortfarande kvar på den gamla kyrkogården i Häglinge.

Ida och hennes familj bodde i Röslöv, strax norr om Häglinge, när de utvandrade för 118 år sedan.



Vid Måns och Selias grav: McKenna, Adam, John, Joan, Jessica med Johanna, och Kit.

John vid sin fars farmors föräldrars grav.



## Norra Mellby

Kyrkan i Norra Mellby invigdes omkring 1150 och byggdes till några hundra år senare. Tornet är från 1917.



Ida Månssons mor Selia Nilsdotters föräldrar, Nils Eriksson (1816–1910) och Elna Åkesdotter (1816–1880), är begravda i Nils Erikssons familjegrav i Håglinge.

## Kullahyttan

Mindre än en mil söder om Hovdala slott låg en gång ett torp där Måns Lustig (1796–1830) och hans hustru Hanna Persdotter (1794–1874) bodde. Dottern Johanna Månsdotter föddes där 1822 och blev mor till Måns Nilsson, Ida Månssons far. Johannas syster Anna Nilsson fick en dotter som hette Amanda och som blev min farmor.



*Idag finns inget kvar av Måns Lustigs torp, men sannolikt låg det nära härintill.*







Kullahyttan i början av 1900-talet.<sup>2</sup>

## Generationer

Nedan ses några av ättingarna till Måns Lustig och Hanna Persdotter, mest för att visa ålderskillnaderna mellan generationerna.



## Höör

I Höör i mellersta Skåne finns två gravplatser, en av dem är Klockarebackens kyrkogård där Emma Jönsson (född Månsdotter 1891) ligger begravd tillsammans med sin make Oskar Jönsson och andra familjemedlemmar. Emma var en annan av Ida Månssons systrar.

Emmas kusin Amanda hade en son som hette Gustaf (min fars bror) som också ligger begravd här tillsammans med sin fru Maja.

Under besöket i Höör visade vi också våra amerikanska släktingar platsen där Amandas hus en gång stod, samt huset (som fortfarande står kvar) där Oskar Jönsson hade sitt bageri.

1932 började min far Hugo sin bana som bagare genom att lära sig yrket på Oskars bageri.

Fem år senare började Ella Persson, en kvinna från Billesholm i nordvästra Skåne, arbeta i Oskars bageributik. Ella och Hugo gifte sig 1938 och fick två söner, min bror Lennart (född 1939) och jag (1947).



## Dalby

Även om vi (såvitt jag vet) inte har några släktingar begravda i Dalby så ville vi att våra gäster skulle få se den gamla kyrkan där. Min kusin Berit Olsson ordnade den 20 juni så att vi blev guidade där (på engelska) av en väninna till henne, Anita Larsson.

Dalby kyrka, ibland även kallad Heliga korsets kyrka i Dalby, är en kyrka tillhörande Lunds stift. Det är en av de äldsta kyrkorna i Sverige. När den byggdes under andra halvan av 1000-talet var Dalby en del av Danmark och kyrkan beställdes av kung Sven II av Danmark. Under sex år fungerade kyrkan som biskopssäte, innan stiftet slogs samman med Lunds stift i närheten. Kyrkan byggdes med inspiration från Hildesheims domkyrka, och murare från Hildesheim verkar ha arbetat på byggarbetsplatsen.<sup>3</sup>



Den ursprungliga kyrkan byggdes på 1060-talet, men den har byggts om flera gånger och var en gång dubbelt så stor jämfört med idag. Den anses vara den äldsta stenkyrkan i Skandinavien som fortfarande är i bruk.



# Måns Nilssons och Selia Nilsdotters förfäder



## Deras barn



## Månssons från Häglinge

Detta sista avsnitt består av utdrag (i några fall något redigerade) från **På andra sidan Atlanten – utvandrare och deras ättlingar**, som jag publicerade 2020. Se den boken<sup>A</sup> för mer information om andra migranter i den familjen, liksom andra utvandrade familjer som är släkt med mig.

### Måns and Selia

I Kullahyttan, ett soldattorp i Brönneustads socken, bodde soldat nr 77 Måns Lustig och hans 28-åriga hustru Hanna Persdotter. I november 1822 födde Hanna en dotter som fick namnet Johanna. Nästan på dagen 22 år senare gifte sig denna Johanna med 33-åriga åbon i Horröd, Nils Nilsson. Paret fick åtta barn tillsammans, däribland den tio månader efter vigseln födda dottern Anna.<sup>B</sup>

Två av Annas syskon, Nils och Hanna, uppges ha utvandrat till Nordamerika 1879 respektive 1891. Tillräckligt säkra uppgifter om deras överfart och liv på andra sidan Atlanten har jag dock inte kunnat finna. Så låt oss istället ägna oss åt deras bror Måns och hans utvandrande barn.

Drängen Måns Nilsson föddes i Horröd i Brönneustad 1849. Som nybliven 25-åring gifte han sig i Norra Mellby med den något år äldre pigan Selia Nilsson. Två månader senare föddes där första barnet Olof. Efter flytten 1875 till Stenshult i Häglinge socken fick paret ytterligare tio barn, varav Ida, Axel, Hanna och Anton Månsson kom att bli emigranter.

### Ida och dragon Nordholm

Den 1876 födda Ida Månsson flyttade hemifrån som femtonåring för att under några år arbeta som piga på olika platser inom Häglinge socken. När hon var 19 år gifte hon sig med den tre år äldre lantarbetaren och tidigare dragonen Johan Nordholm. De fick under åren 1896–1900 tre söner, där dock den yngste bara blev fem veckor gammal.

Den 15 juni 1906 tog sig familjen med hjälp av Öresundsångaren över till Köpenhamn. Avsikten var att via England förena sig med Idas syster Hanna i Poughkeepsie. Den 20 juni lämnade fartyget Baltic den stora utseppningshamnen Liverpool med tredjeklasspassagerarna Ida, Johan, Nils och Johan Bernhard ombord. Nio dagar senare var man framme i New York och kontrollerades på Ellis Island.

Som vanligt bland svenskar som kom till Amerika skedde namnbyte. Familjenamnet blev *Neilson*<sup>C</sup>, och *Johan* amerikaniserades smidigt till *John*. Sönerna kallades *Neil* respektive *John*.

Familjen bosatte sig i Dutchess County. Omkring 1910 bodde de i hyresbostad i Union Vale där John arbetade som dräng. I samband med att John Neilson fem år senare ansökte om amerikanskt medborgarskap uppgav han Arlington som sin bostadsort. År 1920 hade sönerna flyttat hemifrån, och Ida och John bodde i La Grange. Tio år senare var adressen 41 Manchester-Noxon Road, där de ägde sin bostad och drev eget lantbruk. De hade även anställda till hjälp, och kunde minsann dessutom lyssna på radio i bostaden.<sup>4, D</sup>

John Nordholm Neilson dog i maj 1943. Han begravs på La Grange Rural Cemetery, där även Ida fick sin grav i september 1956.

### John vid ballongkompaniet

Neil Neilsons bror John Bernhard föddes i december 1897, och var således åtta år gammal när familjen emigrerade.

När John var 20 år och bodde på 489 East 141 St. i södra Bronx blev han inkallad till militärtjänstgöring. Den påbörjades i Fort Slocum, New York, i februari 1918. Fram till april samma år tjänstgjorde han vid 67:e flygskvadronen, och gick sedan på US Aviation School på Kelly Field i San Antonio, Texas. Därefter tjänstgjorde han vid 19:e ballongkompaniet, tills han som sergeant befriades från tjänsten i slutet av april 1919.<sup>5</sup>

---

<sup>A</sup> *På andra sidan Atlanten* finns, liksom andra släkthistorier jag skrivit, tillgängliga på vår hemsida [www.vindogatan62.se](http://www.vindogatan62.se) under *Släktforskning*.

<sup>B</sup> Anna Nilsson var min farmors mor.

<sup>C</sup> Johan hette rimligtvis Nilsson (fadern hette Nils) innan han blev dragon.

<sup>D</sup> På 1930-talet var radioapparater inte allmänt förekommande i hemmen, så förekomst av sådana noterades särskilt vid folkräkningen.



Från Bronx flyttade John upp till Dutchess county. I juli 1926 gifte han sig i Poughkeepsie med May (Mae) Lauer, och fick 1927 sonen Albert. May och hennes frukthandlande make bodde 1930 i La Grange på en gård intill Johns föräldrar<sup>A</sup>. Där föddes dottern Joyce 1936. Tio år senare stod John som ägare till gården, men hade fortfarande anställning som försäljare.

May och John Neilson kom längre fram att flytta till Tucson, Arizona. Där avled ”sergeant John B Neilson” på våren 1985<sup>B</sup>, följd på hösten 1996 av May.

John och May Neilsons son Albert John dog i Tucson, Arizona, 1994.<sup>C</sup>

### **Fortsättning följer**

Eftersom Albert John Neilsons barnbarn Jessica kontaktade mig i april 2024, och med sina föräldrar och andra i sin familj besökte oss två månader senare, hoppas jag snart kunna uppdatera informationen ovan!

### **Källor**

Alla foton är tagna av Charley Nilsson om inget annat anges. Kartor från Google maps och lantmateriet.se.

---

<sup>1</sup> Fotot taget av våra grannar Maria och Anders Friberg.

<sup>2</sup> Foto från *Försunna miljöer på Hovdalafältet* (P2 Kamratförening, 1988).

<sup>3</sup> en.wikipedia.org.

<sup>4</sup> Ancestry.com: USAs federala folkräkning 1930.

<sup>5</sup> Ancestry.com. New York, utdrag rörande militärtjänst under första världskriget, 1914–1919.

---

<sup>A</sup> Något oklart ifall de bodde på samma gård eller alldeles intill.

<sup>B</sup> John Neilson dog i Tucson, men är begravd – liksom andra i släkten – på LaGrange Rural Cemetery i New York.

<sup>C</sup> Albert Neilson var fyrmänning till mig, vilket stöds av DNA-koppling mellan mig och två av hans ättlingar.