

Roland Classon:

En intensiv jakt på en osannolik historia

Nu har Charley Nilsson, Rydebäck, skrivit en ny bok om sin släkt. Den här gången har han dykt djupt ner i arkiven och fångat en rad spännande berättelser.



Charley Nilsson har skrivit en ny bok om sin släkt. Här står han på den platsen där släkten Kobb hade sitt hattmakeri i Helsingborg för länge sedan. Bild: Patricia Ståhl

Charley Nilsson har tidigare publicerat en bok om sin släkt i Skåne: "Man har ju lite minnen". Boken författades vid millennieskiftet och den gången blev det 126 fullmatade A4-sidor.

– Då handlade det mycket om pigor och drängar, ungefär tvåhundra år bakåt i tiden.

Så har åren gått, tiden har inte räckt till för släktforskning. Men för fem år sedan gick Charley Nilsson i pension då han lämnade sin tjänst som informationsansvarig hos polisen i Helsingborg. Det var då släktforskningen tog fart igen.

Den nya boken, som tog två år att producera, innehåller ungefär fyrahundra års detaljerad släkthistoria med en mängd intressanta historier. Charley Nilsson har fortsatt forskningen där han slutade - och har alltså kommit ytterligare tvåhundra år tillbaka i tiden.

– Allt började med en skröna och en fantasifull berättelse som jag hört av mina släktingar för länge sedan. Den handlade om en sergeant som uppgavs ha engelska anor och vara ättling till en sjöofficer på 1600-talet vid namn Hans Peter Christian Beckman. Denne skulle ha ägt sjutton tunnor guld, ha rymt från England och hamnat i ett skånskt fiskeläge. Sedan skulle han ha tagit sig till Stockholm och där utbildat sig till hattmakare.

Det enda Charley Nilsson med säkerhet visste var att hans farfars farmors far hette Hans Peter Beckman och var skomakare. Han forskade då vidare om Beckmans bakgrund och publicerade sedan resultatet på sin hemsida.

Där lästes berättelsen av ekonomen och släktforskaren Carina Månsson, Malmö, som direkt hörde av sig till Charley Nilsson.

– Hon kunde tydligt påvisa att jag hade kommit på fel spår och tack vare henne blev det nu en omarbetad version och det är den berättelsen som finns med i den här boken. Ja, Carina Månsson och jag är faktiskt släkt på långt håll...

Carina Månsson blev sedan ett stort stöd i den fortsatta jakten på rätt Hans Peter Beckman, som var född 1766 i Skarhult, sydost om Eslöv.

– Den fortsatta forskningen ledde oss tillbaka till mitten av 1600-talet. Vi hittade förfäder till Hans Peter Beckman och det visade sig att Hans Peter Beckman var son till skomakaren Christian Beckman i Skarhult, inget annat.

Och tack vare skråarkivet fick Carina Månsson fram uppgifter från 1789 om Hans Peter Beckman som sockenskomakare. Han hade lärt sig yrket i Ystad, vistats en period i Osby och så småningom flyttat till Malmö och till slut bosatt sig med sin familj (som bestod av hustru och sex barn) i Norra Rörum, norr om Höör. Hans Peter Beckman fick ett långt liv och avled 1852 i en ålder av 86 år.

Jakten på Hans Peter Beckmans bakgrund ledde också fram till en god historia om en hattmakardynasti i 1700-talets Helsingborg. Här drev exempelvis hattmakaren Andreas Kobb (1743–1794) sin rörelse vid Norra Strandgatan, nära Stortorget.

En son, Martin Samuel Kobb (1786–1862), flyttade till Göteborg och startade en butik som sålde glas och porslin och importerade te från Kina och startade "Kobbs The". Filialer öppnades i Stockholm och Malmö.

Ja, Hans Peter Beckman och Andreas Kobb var till och med släkt på långt håll.

– Visst är det fortfarande en del oklarheter i min släktforskning, men jag trodde inte att man kunde hitta så många intressanta livsöden och även faktabakgrund till delar av familjeskrönan, säger Charley Nilsson.

Charley Nilsson

Aktuell: har skrivit en bok om sin släkt med titeln "Skomakare, hattmakare och en svärfångad sergeant" (192 sidor), med forskningsstöd av Carina Månsson. En rad släkter passerar revy i boken. Här nämns till exempel efternamn som Lydén, Cronbeck, Gadd, Gerlach, Hoff, Möllerstedt, Wahlund, Beckman, Brunckman, Kobb och den kända prästsläkten Hammar.

Hans Peter Beckman (1766–1852), som det berättas mycket om i boken, är en anfader i rakt nedstigande led i femte generationen till Charley Nilsson (f 1947). Boken – som kan läsas på hemsidan <http://vindogatan62.se> – beskriver olika historiska epoker i Skåne efter freden i Roskilde 1658.



Roland Classon