



Höst dagar i Helsingfors

2015



Bakom Salutorgets marknadsstånd står det ljusblå stadshuset, och i det bruna huset till höger finns svenska ambassaden. Ovanför hamnen tronar domkyrkan.

Vid hamnen ligger
också den år 1889
öppnade saluhallen.
Här kan man bland
annat fika, eller handla
skaldjur och grisfötter.







I Stadshuset firar man Jean Sibelius 150-årsdag med en utställning där man även kan lyssna på några av hans kompositioner.





I Stadshuset hyllas även ett stort antal medaljbehängda krigsveteraner med anledning av att det är 70 år sedan Andra världskriget slutade.

Mannen till vänster bär bland annat Fortsättningskrigets minnesmedalj och Hemmatruppernas minneskors.



Vid Senatstorget ligger sedan 1852 Domkyrkan. Den hette först Nikolajkyrkan efter tsar Nikolaj I som inledde byggnadsprojektet och efter S:t Nikolaus, sjöfarnas skyddshelgon.







Från Domkyrkans trappa ser man ut över Senatstorget, som bland annat omges av Statsrådsborgen (t.v.) och det ljusblå Sederholmska huset, det äldsta bevarade stenhuset i staden.



Efter några hundra år av svenskt styre var Finland åren 1809–1917 ett ryskt storfurstendöme.

I mitten av Senatstorget står denna staty över tsar Alexander II (1818–1881).



Uspenskijkatedralen är västeuropas största ortodoxa kyrka och togs i bruk 1868.





Olympiska sommarspelen
1952 hölls i Helsingfors.
Huvudarena för tävlingarna
var Stadion, som invigts 1938.

Från det 72 meter höga
tornet har man fin utsikt över
såväl arenan som resten av
Helsingfors.







De svenska löparna nådde inga större framgångar under olympiaden. Bättre gick det för tjecken Emil Zátopek, som tog tre guld i långdistanslöpning.

Här har också flera gånger arrangerats VM och EM i friidrott, och även konserter med t.ex. Rolling Stones.





Från Stadions torn ser man i sydväst bland annat Uspenskijskatedralen och domkyrkan, liksom Sveaborg och hamnen med stockholmsfärjorna.



Tempelplatsens kyrka invigdes i september 1969.

Byggnaden används ofta som konsertsal tack vare den fina akustik som skapas av väggarnas skrovliga bergyta.





Vid Narinkens torg i
Kampen ligger en
annan märklig
kyrkobyggnad.





Kampens kapell stod färdigt 2012. Verksamheten bedrivs i samarbete mellan kyrkan i Helsingfors och stadens social- och hälsovårdsförvaltningar.

Inte tango, inte jenka –
nej, vild swing till ösigt
och ungdomligt storband
på Narinkens torg.





I närheten av vårt hotell
ligger Casa Italia. God mat
och mycket trevlig personal!





På Svartöarna och Vargön strax utanför Helsingfors ligger sjöfästningen Sveaborg (Suomenlinna). Den grundades av kung Adolf Fredrik, och var en viktig svensk bas i kriget mot ryssarna.



Byggandet påbörjades 1748 och leddes av överstelöjtnant Augustin Ehrensvärd (1710–1772), som också är begravd på området.



De första nio åren var en tid av avsevärt byggande och en stor del av fästningen blev klar. År 1757 upphörde byggandet då Sverige gav sig in i Pommerska kriget, men fortskred sedan mellan 1762 och 1791 pådrivet av Gustav III.



Kungspporten byggdes 1753–1754 och är den gamla huvudingången till Sveaborg.



Befästningsverk på Gustavsvärd, som utgör södra delen av Sveaborg.









Sveaborgs skeppsvarv har en av Europas äldsta torrdockor som fortfarande är i bruk. Under 1760-talet byggdes här fartyg till skärgårdsflottan under ledning av fartygsarkitekten Fredrik Henrik af Chapman.



Tornet på Sveaborgs kyrka fungerar även som fyrorn.



Denna lördagskväll har åtskilliga vänner av så kallade raggarbilar sin månatliga samling på Salutorget.





Hyvää yötä (godnatt)!



*Bilden på Emil Zátpek
från okänd fotograf, alla
övriga bilder © Ingemo &
Charley Nilsson 2015.*

Navigare necesse est.