



# 147 km till fots i Skåne

Juni – augusti 2015

Liksom många tidigare somrar gjorde vi vandringsturer på Skåneleden. Detta år gick vi främst utmed kusten, men ett par skogsavschnitt blev det också. Under de nio dagsetapperna vandrade vi sammanlagt 147 km, d.v.s. 16,3 km i genomsnitt per dag.

- 1 Landskrona – Rydebäck
- 2 Hörlinge gård – Bjärnum
- 3 Domsten – Helsingborg
- 4 Åsljunga – Stavershult
- 5 Utvälinge – Arild
- 6 Simrishamn – Skillinge
- 7 Skillinge – Kåseberga
- 8 Kivik – Rörums strand
- 9 Vik – Simrishamn





1. Vi mjukstartade med en tur mellan Landskrona och Rydebäck tillsammans med Britta och Lennarth Nilsson.





2. Norr om  
Finja ligger  
Vedema  
strövområde  
med Barsjön





3. I trakten av Domsten har man denna utsikt mot Helsingör.



Det tidigare  
kungliga slottet  
Sofiero.



4. I början av vandringen från Åsljunga fick vi användning för medhavda regnkläder.





Väster om Åsljunga går leden över stora mossar.





Spångar över mossar är bra, men har det regnat blir de hala. Och ligger de en bit under vatten kan inte ens nyimpregnerade kängor hålla fötterna torra. Men man kan glädjas åt bär och andra växter.





Vid gamla vägen i Lemmeshult står denna milstolpe.



Stenblocken vid  
Snibe stua  
hittar man  
öster om  
Stavershult.



5. Längs södra delen av Skälderviken finns gott om betesmark för såväl får som nyfikna kor.







Arild  
och  
Kulla-  
berg.



6. Strax söder om Simrishamn finns Horsa-hallens hällristningsområde.



Kopassage norr  
om Brantevik.



Blåeld.



Välbevarat hus på Brantevik.



På 1800-talet högg man ut kvarnstenar ur kalkstenshällarna vid Gislövshammar



Vid Morfarshamn norr om Skillinge.







Skillinges gamla  
hus pryds av  
stockrosor.





7. Efter övernattnig vid Skillinge följde en svettig vandring längs Sveriges sydöstligaste strand.



Sandhammarens  
fyr invigdes 1862  
och används  
fortfarande.



Äntligen närmar vi oss dagsetappens slutmål, Kåseberga.



8. På Kivik bodde författaren Fritiof Nilsson Piraten, i det hus som han här vänt ryggen åt.

Vid Kivik bor även en annan författare.





Vad vore Kivik utan sina äppelodlingar.



På toppen av Stenshuvud är man 97 meter över havet.





9. Fiskeläget Vik.



Prästens badkar var denna dag översköljt av vågorna.



Med Elisabeth på väg mot Baskemölla.







Från Vårhallarnas klippor har man inte så långt kvar till Simrishamn.



*Fotot på de tre vandrarna på sidan 3 togs av Lennarth Nilsson,  
medan Elisabeth Ivansson förevigat ovanstående.  
Övriga bilder © Ingemo & Charley Nilsson 2015.*